



DE WARE ZIN VAN ONS ZIJN

Studie

VAN GENESIS tot en met OPENBARING

STUDIE 9

Een fundament in je leven

Intro

Misschien is het goed om van het voorgaande in deze studie een kort resumé te geven. Wat zagen we tot nu toe?

We hebben vastgesteld dat de drie-enige God voor de grondlegging (de schepping) der wereld een plan had - een voornemen - met daarin centraal een relatie tussen Hem (in Jezus Christus) en de mens. Vanuit 'intern' overleg (het 'laat Ons') wordt tot de schepping besloten en overgegaan. De kroon op de schepping was de mens. Alles was 'zeer goed' en de mens was wat wel genoemd wordt een proefgebod opgelegd. Ze mochten niet eten van de boom van kennis van goed en kwaad. Liefde regeerde. Dan breekt Gods plan af door de zondeval. Een en ander had verregaande gevolgen:

1. een kloof tussen God en mens
2. een vertrouwensbreuk tussen mens en mens
3. een verstoring tussen mens en natuur
4. een verstoren van het mens-zijn - aantasting identiteit
5. erfzonde
6. satan krijgt vat op de mens en zijn omgeving
7. de weg omhoog naar Gods doel is afgebroken - ellende

Zoals vanuit het begin aangegeven, God laat nooit varen het werk dat zijn hand is begonnen - in dit geval: Gods Geest zweefde (broedde) boven de wateren én, na de val geeft God een belofte (profetie) aangaande ondermeer Jezus (**Gen. 3:15**). Hoe deze belofte gestalte kreeg zagen we in de laatste studie, studie 8 - Gods oplossing om de kloof te dichten.

In deze studie wordt onder de noemer 'Een fundament in je leven' nader ingegaan op hoe uit de kloof te komen.

Als startpunt nemen we een tweetal tekstverzen die het voorgaande min of meer samenvat. **Romeinen 3:23, 24** dat zegt:

1. *allen* hebben gezondigd
2. *allen* missen daardoor de heerlijkheid van God (Gods doel in Jezus Christus met de mens)
3. er is een oplossing: Jezus Christus en dat, terwijl wij *allen* de dood verdienen (**Rom. 6:23** - vergelijk hierbij **Gen. 2:17**).

Het fundament, een verschil van *leven* en *dood*

Romeinen 3:23 en 24 laat dus nadrukkelijk zien dat we door de zondeval de dood verdienen maar dat God vanuit genade het leven aanbiedt. Hij biedt dat aan in zijn Zoon Jezus Christus - Hij dicht met het kruis de kloof en biedt de weg omhoog terug - de weg is open. Hij wil het fundament zijn (**1 Cor. 3:11**) waarop we mogen bouwen naar de toekomst die God voor ogen had en heeft! In tekening weergegeven:



Voor verder te gaan:

Wie is Jezus?

- Wat getuigde Hij van zichzelf?
- Wat reageerden anderen op zijn getuigenis? En wij?

Ad. a

Jezus heeft onder meer het volgende van zichzelf getuigd:

Jezus zeide tot hem (Thomas): Ik ben de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij (**Joh. 14:6**).

Hij is de weg tot God, Hij is de levende waarheid (het vleesgeworden Woord dat getuigt) van God, Hij is degene die dankzij zijn kruisdood het leven geeft (Gods oorspronkelijke doel met de mens - de weg omhoog). Hij is de *enige* manier om tot de Vader te komen. Dat betekent dat een streep gezet wordt door bijvoorbeeld de idee al zou de mens ook via een andere godsdienst bij de Drie-enig God kunnen uitkomen/behouden kunnen worden. Ook zet het een streep door de gedachte dat je er met 'goed' zijn en 'goed' leven - met wat dat dan ook mag inhouden - ook wel komt.

Ik en de Vader zijn één (**Joh. 10:30**).

Dit woord laat duidelijk zien wie Jezus in feite is, namelijk God in het vlees gekomen, God zelf. In dit woord wordt Gods liefde naar de mens in het bijzonder duidelijk. Wat doe ik met die liefde? Hij heeft niet lief omdat ik 'goed' ben of 'kostbaar' maar omdat ik een zondaar ben die Hij vanuit liefde op zijn 'goede' spoor terug wil zetten zodat ik 'kostbaar' kan heten. Vanuit dit tekstvers is wat er staat in **Johannes 14:9** begrijpbaar: Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien.

In **Johannes 10** geeft Jezus nog enkele 'Ik ben' verklaringen, die het exclusieve van Hem, zoals naar voren kwam bij **Johannes 14:6** het slot, onderstrepen (zie **vers 7 en 11 van Joh. 10**).

Wederom ondervroeg de hogepriester Hem en zeide tot Hem: Zijt Gij de Christus, de Zoon van de Gezegende? En Jezus zeide: Ik ben het, en gij zult de Zoon des mensen zien, gezeten aan de rechterhand der Macht en komende met de wolken des hemels (**Marc. 14: 61, 62**).

In deze verzen staat het eeuwige van zijn getuigenis vast, Hij is wie Hij getuigt voor altijd. Bij zijn wederkomst zal de werkelijkheid van zijn getuigenis over zichzelf aan ieder duidelijk worden tot eeuwige vreugde of eeuwige ergernis. Dit 'dwingt' al tot een positiekeuze tegenover Hem op *leven* en *dood*.

Ad. b

Zijn vijanden (geestelijken en het volk):

Hierom dan trachtten de Joden des te meer Hem te doden, omdat Hij niet alleen de sabbat schond, maar ook God zijn eigen Vader noemde en Zich dus met God gelijkstelde (**Joh. 5:18**).

De reactie van de geestelijken en uiteindelijk het volk wordt al in deze woorden zichtbaar.

Zijn discipelen:

Simon Petrus antwoordde en zeide: Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God (**Matt. 16:16**)!

Het getuigenis van Petrus hoort het getuigenis van elke discipel te zijn! Op dit getuigenis werd de gemeente gesticht (**Hand.2:36** e.v.). Jezus gaf aan dat een dergelijk getuigenis uiteindelijk door de Vader bij openbaring wordt gegeven (**vers 17 van Mattheüs 16**).

En wij?

Is wat Jezus van zichzelf getuigt waar? C.S. Lewis gaf ooit het volgende schema:



Hij antwoordt dat ik kies is bepalend voor het dilemma van de zondeval:

Hoe kom ik weer terug op Gods spoor.

Jezus zegt zoals we zagen: Ik ben de weg, de waarheid en het leven (**Joh. 14:6**).

Zoals gezegd, er is geen ander antwoord. Hij alleen is 'de weg' tot God en diens oorspronkelijke doel - de bestemming van de mens in en voor Christus.

Langs die weg kom je niet bedrogen uit (zie het schema van Lewis hierboven).

Daarom dat Jezus zei Ik ben de waarheid. Alle andere wegen zijn dwaalwegen. Alleen die weg leidt tot leven - Ik ben het leven, de zin het doel



van het menselijk bestaan. Niemand komt tot de Vader dan door Hem. Alle andere godsdiensten en filosofieën vallen onder de noemer dwaalwegen.

Neem **de Islam**. Mohammed verkondigde: laat alles gelaten over je komen. Wat je overkomt, is de wil van Allah.

Neem **het Boeddhisme**. Boeddha roept op het achtvoudige pad te volgen en... een godennaam te nemen.

Neem **het Taoïsme**. Cofucius ried aan de voeten af te binden en de Tao te volgen.

Neem **het Hidoeïsme**. Volg de eeuwige wet die ondersteunt en overeind houdt. Welke variant kies je de monotheïstische of de polytheïstische. De laatste kent bijkans zoveel goden als gelovigen. Wil je rein zijn, baad je in de heilige Ganges.

Zoals duidelijk wordt, zijn dit godsdiensten en filosofieën die feitelijk zeggen: red je zelf. Het lijkt op een proberen jezelf aan je haren uit het moeras te trekken. De enige die in de 'put' afdaalde is Jezus geweest. Hij biedt de weg omhoog via het kruis. Hij is het fundament voor ons leven.



Het christenleven.

Het leven van een gelovige kun je vergelijken met de constructie van een bouwwerk, van een gebouw. Hier kan gewezen worden op **Judas:20 en 21** waar staat: Maar gij, geliefden, bewaart uzelf in de liefde Gods, door uzelf op te bouwen in uw allerheiligst geloof en door te bidden in de heilige Geest, verwachtende de ontferming van onze Here Jezus Christus ten eeuwigen leven.

Enkele vragen

1. Wat wordt er in hier **Judas:20** bedoeld met 'opbouwen in het allerheiligst geloof'?
2. Hoe kun je jezelf opbouwen in je geloof?
3. Wat houdt 'het jezelf bewaren in de liefde van God' in?
4. Hoe kun je jezelf in die liefde bewaren?
5. Wat betekent 'bidden in de heilige Geest'?
6. Wat wordt er bedoeld met 'verwachtende de ontferming van onze Here Jezus Christus ten eeuwigen leven'?
7. Hoe kun je weten dat het in het in vraag 6 aangehaalde tekstfragment om meer gaat dan 'behouden worden'?

Uit **Judas:20** blijkt dat het met het leggen van het fundament in je leven allerm minst ophoudt!

Het is belangrijk in deze eens te denken aan de gelijkenis van Jezus zoals opgetekend in bijvoorbeeld **Mattheüs 7:24-27**. Juist in deze gelijkenis blijkt het belang van een deugdelijk fundament, maar komt ook het bouwen aan bod. Echter, de stevigheid van het bouwwerk wordt bepaald door het fundament.

Ook Paulus vergelijkt het christenleven met een bouwwerk, en wel met 'Gods bouwwerk' (**1 Cor. 3:9**) - het gebruik door hem van het begrip 'Gods bouwwerk' roept associaties op met de tempel. (Denk aan het spreken van Paulus over de tempel van de Geest. Vgl. de woorden van Paulus in **Efeze 2:21 en 22**.) In het vervolg op dit **vers 9** legt hij het een en ander met betrekking tot het fundament uit - **1 Corinthiërs 3:10 en 11**. In deze verzen staat:

Naar de genade Gods, die mij gegeven is, heb ik als een kundig bouwmeester het fundament gelegd, waarop een ander voortbouwt. Maar ieder zie wel toe, hoe hij daarop bouwt. Want een ander fundament, dan dat er ligt, namelijk Jezus Christus, kan niemand leggen.

Paulus is bekend als de apostel der heidenen. Hij bracht het evangelie niet alleen aan Joden maar in het bijzonder aan heidenen en dat in de hoop en verwachting dat de toehoorders hun leven aan Christus zouden toevertrouwen.

Enkele vragen vervolg:

8. Paulus spreekt in **1 Corinthiërs 3:10** met betrekking tot zijn apostelschap over 'de genade Gods, die mij gegeven is' - waarop doelt hij hier?
9. Hij noemt zichzelf 'een kundig bouwmeester' - wat bedoel hij daarmee?
10. Heeft zijn kundig bouwmeester zijn iets te maken met de genade Gods waarover het in vraag 1 ging? Licht toe.
11. Wat hield het door hem gelegde fundament in?
12. Heeft het gebruik van de namen Jezus en Christus in **1 Corinthiërs 3:11** daar ook een betekenis bij? Licht toe.
13. Hoe verhouden zich het slot **van 1 Corinthiërs 3:10** - Maar ieder zie wel toe, hoe hij daarop bouwt - en **1 Corinthiërs 3:11** zich tot elkaar?
14. In **1 Corinthiërs 3:12** beschrijft Paulus 'bouwmateriaal' en hij spreekt in **vers 13** over het aan het licht komen van ieders werk - wat bedoelt hij met wat hij zegt?

Een andere hier te noemen tekst die verduidelijkend werkt is, **Colossenzen 2:6**. Lees hierbij ook eens **Handelingen 20:32**.

Enkele vragen vervolg (naar aanleiding van de volgende tekstverzen: **Efeze 2:21 en 22, Colossenzen 2:6 en 7** en **Handelingen 20:32**):

De verzen even op rij:

Efeze 2:21 en 22 In Hem wast elk bouwwerk, goed ineensluitend, op tot een tempel, heilig in de Here, 22 in wie ook gij mede gebouwd wordt tot een woonstede Gods in de Geest.

Colossenzen 2:6 en 7 Nu gij Christus Jezus, de Here, aanvaard hebt, wandelt in Hem, geworteld en dan opgebouwd wordend in Hem, *bevestigd wordend in het geloof*, zoals u geleerd is, overvloeiende in dankzegging.

Handelingen 20:32 En nu, ik draag u op aan de Here en het woord zijner genade, aan Hem, die bij machte is te bouwen en het erfdeel te geven onder alle geheiligden.

15. Is het bouwen als christen op het fundament een strikt persoonlijke zaak? Zo ja waarom, zo nee waarom niet?
16. Welk tekstvers zou als toelichting op vraag 15 aandragen? Leg uw keuze uit.
17. Hierboven werd tussen haakjes in relatie tot het spreken van Paulus over woonstede Gods een verband gesuggereerd naar de tempel - kunt u dit verband terugvinden in **Efeze 2:22**?
18. Waarop doelt 'woonstede Gods in de Geest' in het kader van de wederkomst volgens u?
19. Waaruit blijkt in **Colossenzen 2:6 en 7** dat bekering en wedergeboorte niet een eindpunt maar een startpunt is?
20. In **Handelingen 20:32** spreekt Paulus niet over ons bouwen, maar over het bouwen van God. Wat bedoeld hij aan te geven? (lees hierbij ook het schuin weergegeven deel van **Colossenzen 2:6 en 7** - kunt u dat betrekken op de vraag?)

Deze studie is iets langer geworden dan de vorige studies en nog is alles niet gezegd. In de volgende studie wordt daarom verder ingegaan op 'Een fundament in je leven' onder de titel 'Christus het fundament'.

Voor vragen of reacties wordt verwezen naar de mogelijkheid tot contact zoals aangegeven op de site.